



»»» **REACHING OUT**

He *reaches* out to **us**
We *reach* out *to* **HM!**

Erald & Mathilde

Senior pastors City Life Church



VOOR HET HUIS - HART VOOR HET HUIS - 2024 - HART VOOR HET HUIS - 2024

Hallo mooie CLC kerk!

Binnenkort is het weer Pinksteren. Pinksteren is van oudsher het feest van de Eerstelingen waar het volk van God vrijwillig hun dankoffers bracht in de tempel, het Huis van God. De eerste vrucht van de komende, nieuwe oogst. Uit dankbaarheid en in geloof. Het was tijdens dit grote feest dat de Heilige Geest werd uitgestort op de mensen.

Jezus had beloofd: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal jullie de Heilige Geest geven." Wat zijn we dankbaar dat God ons vult met Zijn liefde, Zijn vrede, kracht en vreugde! Daarom brengen wij als kerk ook een speciaal offer met Pinksteren.

Om de geboorte van de Kerk te vieren. Een offer dat ons wat mag kosten. Vrijwillig. Als dank voor wat God doet in ons midden. Zoals de vele nieuwe mensen die God vinden. Tijdens de diensten. Op de volle Alpha cursussen. De mensen die zich laten dopen. De groeiende CLC familie van kerken. Levens die worden veranderd door Zijn goedheid. Een investering in wat God nog gaat doen in ons midden de komende tijd. We geven niet aan 'de kerk' maar veeleer aan Jezus Die Zijn gemeente bouwt, voedt en koestert. We geloven met elkaar voor een seizoen van grote oogst. Van velen die Hem leren kennen. Jong en oud.

Ons jaarthema is 'Reaching Out'. God reikt uit naar ons door ons Zijn geweldige liefdevolle krachtige Heilige Geest te schenken! En wij reiken uit naar Zijn kerk en naar onze wereld rondom. Die mooie boodschap dragen we graag uit. Geweldig hoe, toen de Heilige Geest werd uitgestort, zovelen in hun eigen taal hoorden van de grote daden van God! Het goede nieuws ging en gaat de wereld over!

Als we ons voorbereiden deze dagen op ons speciale Hart voor het Huis offer, doen we dat in geloof en verwachting dat God het offer zal gebruiken om vele zoekenden thuis te brengen in Zijn Huis. Investeren in onze mooie missie als kerk. Mensen helpen Jezus te vinden en een nieuwe vrijheid, een nieuwe identiteit in Hem te gaan ervaren. En gemotiveerd door Zijn liefde een verschil willen maken. Zo mooi en kostbaar - zeker ook in de wereld waar we in leven en die zo geschud wordt. We mogen hoop brengen en Gods liefde.

David zei het al, nadat hij zelf een groot offer had gebracht voor de bouw van Gods Huis; "Gods huis gaat mij zo ter harte ... wie is heden bereid zijn of haar offer te schenken aan de Heer?" (1 Kronieken 29). Vrijwillig. Uit liefde voor

Zijn Huis. Opdat er nog velen thuis zullen komen. We zeggen wel eens: we vragen niet om je geld, we vragen je om erover te bidden. Wat kan je doen? Wat legt God op je hart? Neem daar de tijd voor. 2 Korinthe 9:7 zegt: 'En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.'

Verschillende pastors hebben een stukje geschreven over de Heilige Geest. De getuigenissen vertellen over hoe de Heilige Geest in ons midden levens verandert! Geniet ervan. Gods zegen toegewenst terwijl je je voorbereidt op het Hart voor het Huis offer met Pinksteren.

GOD PROVIDES!

God reikt uit naar ons, dat is de basis van ons leven! Zo hebben wij Jezus leren kennen en daarna hebben we alleen maar kunnen besluiten om van Hem afhankelijk te zijn. Zonder Hem geen Alex & Linda. Hij verschijnt altijd en overal waar wij Hem verwachten zien we eindeloze getuigenissen van Gods voorziening: onze eerste ontmoeting, verloving, huis, huwelijk, werk, relaties ... Maar ook in bevrijding, liefde, vreugde, genezing en misschien wel het allermooiste: als mensen Jezus ontvangen! God heeft in al deze zaken bovennatuurlijk voorzien en dus niet alleen in de nood voorzien.

Één van Gods wonderen blijven we vertellen; We wilden heel graag samen naar Israël om er tijdens de Joodse feestdagen en de super bloedmaan te zijn (waar in het geheim het huwelijksaanzoek plaatsvond). Er was alleen 1 uitdaging: geen geld!? Ons gebed; Jezus, geld zou toch geen probleem moeten zijn, wilt U voorzien?



Alex & Linda Westdijk
City Life Church Rotterdam

Het startte met een stap in geloof door tickets te boeken van geld wat er niet was. De volgende dag stond er een kennis op de stoep; mijn vrouw en ik hebben het idee dat we dit aan jullie mogen geven ... Het bleek een envelop met precies de prijs van de tickets! Daarna ging de Hemelsluis open, in totaal zijn wij toen gezegend met veel extra zakgeld voor onze reis ... compleet in verwondering; en Hij doet het keer op keer!

Het mooiste van de reis ... ze zei "JA, ik wil!!" God is goed! In dit verhaal ging het allemaal supersnel, maar er zijn ook verhalen, zoals over het huis waar we nu in wonen, waarvoor we 5 jaar hebben gebeden. God had het beloofd dus het is gebeurd. Voordat Alex naar de kerk zou meegaan (and there he is), heb ik (Linda) 10 jaar gebeden. Hij wist niet dat ik met God had afgesproken dat ik, als het nodig was, 10 jaar hiervoor zóu bidden. Zo zijn er snelle wonderen en soms duurt het lang ... maar we blijven altijd hopen en vertrouwen dat God voor ons is. JA! God is goed!

Doordat God altijd onze voorziener is, zijn wij er samen heel bewust van dat alles van Hem is. Dat maakt geven en uitreiken naar anderen een stuk makkelijker. Gezegend om een zegen te zijn. Het is een bewuste keuze om je geen zorgen te maken over financiën; ook als we soms niets meer op onze bankrekening zien. Als we mensen met een nood zien, zullen we altijd ons laatste geld uitgeven om hen te zegenen.

STOP FOR THE ONE!

STOP FOR THE ONE!



In whom we have
Boldness and **A**ccess
with confidence through
our faith **in HIM**.

Ephesians 3:12
ESV

Dag 2

Ephesians 4:22-24 (NIV)

You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of your minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.

Eén van de meest actieve Bijbelgedeeltes is Efeze 4, waar Paulus ons en de Efeziërs aanspoort om dagelijks in ons hart en hoofd te kijken. Om ons denken te vernieuwen.

Als je gelooft dat Jezus voor ons geboren, gestorven en opgestaan is en je hebt de keuze gemaakt om hem te volgen, dan wandel je 'in true righteousness'. Je mag recht voor God staan, want Hij ziet dat je Zijn Zoon erkent en op waarde schat door jouw keuze en doop.

Maar vernieuwing van denken of 'the attitude of your mind' gaat verder dan een keuze. Heiliging of 'holiness' komt niet vanzelf. Dat is het proces van dagelijks aan Jezus' voeten zitten, Zijn Heilige Geest uitnodigen om Zijn Licht te laten schijnen in de donkere, onaangename plekken, waar Hij genezing en troost kan brengen. Dat is vaak niet prettig, maar geeft Hem wel ruimte om ons meer 'heel' te maken. Meer zoals Jezus zelf, zodat we anderen ook kunnen benaderen, zoals Hij dat zou doen.

Denk eens na:

Waarvoor ben je dankbaar dat de Heilige Geest jou al heeft geheeld?

Durf je Hem nog meer te laten onderzoeken in je hart?



Eric & Hannah Sas
Campus pastors CLC Antwerpen

CUP OF GRACE

In een wereld vol drukte, twijfel en onrust mogen we rust vinden bij onze Hemelse Vader. We mogen dagelijks leven met de verzekering dat, door de genade die Hij ons gegeven heeft, wij een relatie met hem mogen en kunnen aangaan. Deze boodschap is ook het fundament waarop Cup of Grace podcast geworteld is. Het is een herinnering aan Zijn genade, elke dag opnieuw.

Wij zijn Gregory en Latoya, het team achter *CUP OF GRACE PODCAST*.

Beiden hebben we een prachtig getuigenis dat ons gemaakt heeft tot de personen die we vandaag zijn. Maar God had een nog groter plan met ons, een podcast die mensen zou aanraken, een plek waar we ons verhaal mogen doen en mensen kunnen ondersteunen in hun relatie met de Heer. Een plek die gebouwd wordt op relatie en niet op religie. Cup of Grace is op een prachtige manier ontstaan. Het is een verhaal van gehoorzaamheid, gebed en een avontuur vol zegeningen.

Zo begon het allemaal met Gregory die op zijn hart kreeg dat hij een podcast zou starten. Dit was iets wat hij altijd al had willen doen maar nooit was er een geschikt moment, een onderwerp dat meerwaarde had, een doel zoals dit, het goede nieuws verkondigen aan christenen en niet christenen. Hij wilde ook heel graag een co-host, iemand die de liefde voor onze Hemelse Vader en Zijn woord op zijn of haar hart gegrift had staan. Voordat al dit plaatsvond, werden we beiden uitgenodigd op een lokale radiozender om ons getuigenis te geven en enkele worship nummers te brengen. Dit was een superleuke ervaring en hierop kregen we ook massaal leuke reacties omtrent de dynamiek en echtheid tussen ons, kort gezegd een echte 'match' dus.

Al snel openbaarde de Heer aan ons dat we dit project zouden aangaan als een team. Hier ging enorm veel gebed aan vooraf dat door God werd verhoord en vervolgens aan ons werd

geopenbaard dat dit ook Zijn wil was.

Zo zijn we al bijna een jaar verder, dit met een podcast die de naam Cup of Grace heeft gekregen. Zodat wij en ook alle luisteraars dagelijks mogen herinnerd worden aan Zijn goedheid en genade. De release van onze eerste afleveringen had plaats op 18 april. Dus mocht je graag de gehele getuigenis willen beluisteren omtrent hoe Cup of Grace tot stand is gekomen, neem dan zeker een kijkje op Spotify, YouTube of Instagram.

Luister jij mee?

Gods zegen en veel luister plezier!



Latoya & Gregory
City Life Church Hasselt

Dag 3

Your Name is the highest, Your Name is the greatest, Your Name stands above them all.

De Heilige Geest wijst de weg naar de volle waareid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat hij hoort en bekendmaken wat komen gaat (*Johannes 16*). Hij komt onze zwakheid te hulp (*Romeinen 8*). Hij spreekt voor ons. De Geest maakt vrij. Hij bevrijdt ons van angst, van de zonde, van de ketenen die ons zo kunnen beperken (*2 Kor. 3*). Ook wij moeten Zijn getuigen zijn (*Johannes 15*). Wanneer de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen (*Handelingen 1*). Streef dan naar wat de Geest wilt (*Romeinen 8*), hiermee wens ik je een hele goede Pinksteren toe. En erna ... blijf Zijn wil doen! Breid Zijn Koninkrijk uit, hou van God, hou

van mensen, wees een getuige en groei in genade. Wees gevuld om met Jezus mee te gaan als Hij ons (de kerk) komt halen voor het Bruiloftsmaal.



Mathilde van de Ridder
Senior pastor City Life Church

I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works.

PP SALM 143:5

Dylan de Vries

City Life Church Den Helder



Hoi ik ben Dylan de Vries, 21 jaar en afkomstig uit Julianadorp. Ik ben van huis uit niet gelovig opgevoed maar had wel altijd een sterk Gods besef.

Op de middelbare school kwam ik in aanraking met allerlei klasgenoten uit allerlei stromingen; Islamieten, atheïsten, boeddhisten. Dit hielp mij alleen niet om mij verder te verdiepen in het Christelijk geloof.

Aan het einde van de middelbare school kreeg ik echter meerdere dromen waarin een soort engelenfiguur zei; "Waarom heb je het geloof in God losgelaten? Waarom heb je er niets mee gedaan?"

Ik vond dit echt heel bijzonder en besloot een Bijbel aan te schaffen en leerde stapje voor stapje te bidden.

Ik vond dit echt heel fijn waardoor mijn geloof in Jezus steeds sterker werd

en ik een relatie met God kreeg.

Dat ging 2 jaar goed, maar na wat conflicten met verkeerde vrienden kwam mijn geloof toch weer in een dip.

Ik heb daarna een jaar lang met veel plezier gewerkt aan mijn relatie met God. Ik deed elke dag Bijbelstudies en kwam in contact met mede-christenen via social media en via mijn opleiding. Ik was ook zoekende naar een kerk waar ik God nog meer kon ervaren.

Ik ging twee maanden naar een Evangelische kerk tot mijn huidige vriendin Lieke in beeld kwam via de social media. Zij ging naar CLC en nodigde me een keer uit om naar haar kerk te komen om deze kerk eens mee te maken.

Die zondag, nu 9 maanden geleden is onze relatie begonnen en heb ik de kerk

gevonden waar ik me thuis voel!

Sindsdien is mijn leven niet meer hetzelfde! God heeft mijn leven zoveel meer verrijkt en ik ben Hem enorm dankbaar dat Hij uitreikt naar ons!

Vanuit die dankbaarheid wil ik Jezus daarom ook graag dienen. Ik ben nu deel van het Welkomteam.

Vanuit mijn opleiding heb ik veel met jongeren gewerkt en ik zie mezelf in mijn werk groeien in een stukje leiderschap. Jongerenwerker zijn, zou me heel leuk lijken! Ik geloof dat ik daar blij van word en veel energie uit haal!

Dag 4



Robenson Gassant

Campus pastor CLC Tilburg

De Heilige Geest is een stille kracht die we soms niet volledig kunnen begrijpen. De golf die we de afgelopen maanden hebben gezien in Gods Huis en in het leven van Zijn volk is een verfrissende wind geweest.

"the Spirit of Truth, whom the world cannot receive [and take to its heart] because it does not see Him or know Him, but you know Him because He (the Holy Spirit) remains with you continually and will be in you."

JOHN 14:17
AMP

We kijken terug op de gezangen, bevrijdingen en ontwakingen die we zagen en ervaren hebben tijdens de 'First Wednesdays' en de zondagsdiensten. Maar nog belangrijker; door de verhalen van mensen die we hebben gehoord.

Wat we vandaag zien, is een kerk die op de nieuwe golf meesurft zonder op te merken dat de Heilige Geest aanwezig is. Door al onze bedieningen(teams) broeit er iets en er heerst een gevoel van rust, veiligheid en herstel in het hart van Zijn Kerk.

JOHN 16:14
AMP

"He will glorify and honor Me, because He (the Holy Spirit) will take from what is Mine and will disclose it to you."

In dit seizoen is de Heilige Geest de bron van onze creativiteit, de vonk die ons inspireert om te creëren en te innoveren. Hij is de adem van God die ons levend maakt, ons vult met hoop en geloof. Voor nog vele seizoenen die komen gaan.

In 2016 kwamen we bij pastor Chris en Christa in Lummen terecht. Dat was dus wel een hele tijd voor we naar Hasselt verhuisden. We gingen heel even een kijkje nemen ... Dat kijkje werd zoveel groter dan we ooit hadden gedacht!

We stelden ons dienstbaar op. Eric begon met het gras te maaien om de taak van de pastor toch wat te verlichten. Elke vrijdag werd het gras weer netjes gemaaid. Het duurde niet heel lang voor Eric deel werd van het gebedsteam en kort daarna werd hij leider van het gebedsteam. Na verloop van tijd begon hij het woord te prediken, eerst in het Engels (geboren zijnde in Zuid-Afrika) en later ook tijdens de zondagsdienst in wat hij noemt "AfriVlaams".

Karin nam in 2016, na een oproep voor hulp, de boekhouding van de kerk voor haar rekening. Ook werd ze samen met Eric deel van de leiding van het gebed. We bevonden ons op vreemde grond hier, maar met onze ogen op de Heer gericht, gingen we op weg. In 2022 werden we gevraagd om ons bij het Keyteam te voegen. Het was eerlijk gezegd een enorme schok! We moesten er even over denken en bidden, het is immers een grote verantwoordelijkheid! Maar we sprongen er in en gaven ons beste voor de Heer. Dat doen we nog steeds! Eric, die regelmatig op zondag mensen bemoedigt met gebed, de gebedsbijeenkomsten leidt, het woord brengt... Karin, die voorgaat in het gebed, de maaltijd des Heren bedient. Ook is ze erg betrokken bij de Kids Church en geniet ze er enorm van de kinderen op een leuke manier de liefde van de Heer te onderwijzen.

Verleden jaar boden we de eerste Alpha Marriage Course in onze kerk aan. Dat was buitengewoon opwindend! Elke vrijdag, als we naar huis reden, waren we doodmoe, maar tegen de volgende sessie, denk ik, waren we meer opgewonden dan de koppeltjes zelf! Zo leek het toch.

Wat is nu eigenlijk het punt? Het punt is dat wij doodgewone mensen zijn, heel doorsnee eigenlijk. But God chooses the most unlikely people ... Dat zijn wij ... En als Hij door ons kan werken, kan Hij het zeker en vast ook door jou werken! Kijk dus niet naar jezelf met je eigen ogen, maar hou je ogen op Hem gericht en volg je hart, because out of the heart flow the issues of life!

Voor diegenen die eraan twifelen om mee te werken aan Gods Huis zeggen wij gewoon: GEWOON DOEN!!!! Het is een opwindend avontuur waarin je veel over jezelf ontdekt, en ook natuurlijk over God. Het zijn echt wel mooie groei- en transformatiemomenten!

Heel veel liefde en groetjes vanuit Hasselt!

Eric & Karen

City Life Church Hasselt





I'm *not saying* that I have *this* all
together, that I have *it* made.

But I am well on my way,
reaching out for Christ, who has
so **W**ondrously reached **out** for
ME.

PHILIPPIANS 3:12
MSG

Tabitha Camps

Leadteam CLC Den Haag



Who are those who daily dwell in the life of the Holy Spirit? They are passionate and wholehearted... for their hearts are trustworthy. They make firm commitments and follow through even at great cost.

Psalm 15: 1-4 (tPt)

Enkele maanden terug sprak ik bij onze Kids Church en had ik een plaatje van de wind die door hoge bomen heen blaast. De Heilige Geest zie je namelijk meestal niet, maar Zijn werking wel. Je kunt Hem voelen en Zijn werking zien, net als bij de wind. Ik moest hierbij ook denken aan het spreekwoord "hoge bomen vangen veel wind". Dit betekent dat leiders, in de kerk, op je werk en van dit land en eigenlijk iedereen die in iets uitstapt soms een hoop op hun bordje krijgen (... at great cost). Ik geloof dat het daarom zo belangrijk is voor onze leiders te bidden en voor iedereen die uitstapt, verantwoordelijkheid neemt en draagt. Hoge bomen vangen inderdaad veel wind, maar zouden ze juist veel wind van de Heilige Geest mogen en moeten gaan vangen (daily dwell in the life of the Holy Spirit) en geen extra tegenwind?

Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar ... onze woorden, onze gebeden kunnen daar heel veel in betekenen. Dus vandaag wil ik je vragen: zorg jij ervoor dat jouw leiders, de leiders die God om je heen heeft gezet, de leiders van dit land veel wind van Zijn Heilige Geest mogen ervaren? Bidden we veel voor hen en veel van Zijn goedheid, Zijn Heilige Geest over hen? Tegenwind is er al genoeg in ons leven hier op aarde, maar laten we de wind van Zijn Heilige Geest ook activeren door onze gebeden heen. Hoe meer wind van Zijn Heilige Geest in onze leiders, kerken, werkplekken, in onze levens, omgeving, hoe beter!

Meindert Woudwijk

City Life Church Leeuwarden



Hoe

en waar moet ik beginnen als iemand mij vraagt om een getuigenis te schrijven? Woorden komen vaak te kort als het gaat om mij en mijn relatie met de grootste Vader. Mijn reis op deze aarde en dit leven wordt getekend door het feit dat de wereld gebroken is.

Mijn verhaal is er één van een gevecht met mijzelf en zingeving.

Vroeger als tiener en jongvolwassene vond ik het geloof en gelovigen te beknopt. Wat mensen mij probeerden duidelijk te maken kwam mij naïef over. Ik zag tegenstrijdigheden. Men zei het ene, maar deed het ander. Misschien wel typerend en

cliché voor een tiener, maar ik was van mening dat niemand mij begreep. Wat mij het meest dwars zat, was hoe iedereen zich zo gelukkig voor kon doen, terwijl de wereld leed. Waarom had God het niet in één keer goed gemaakt? Waarom liet hij al dit leed toe?

Mijn lijntje naar boven was

flinter dun.

Mijn grootste en trouwste vriend op deze aarde, mijn vader, zei toen iets wat ik nooit ben vergeten: "Meindert, je kijkt naar de mensen en wat zij doen. Als je God wilt leren kennen, kijk dan naar het Woord en bid naar Hem."

Al mijn filosofieën en gedachten brachten mij terug naar een drang om weer in contact te komen met het geloof en gelovigen. God had mij nooit verlaten en diep van binnen wist ik waar ik voldoening kon vinden. Wat ik nooit had beseft, is dat een relatie met God, Jezus Christus en de Heilige Geest, in jezelf begint, maar alleen samen met de gemeenschap kan bloeien. Om meer in contact

te komen met het Christendom zocht ik toenadering tot andere christenen. Dit was in de tijd dat Oekraïne werd aangevallen en uiteindelijk ben ik tot nu toe 3 keer in Oekraïne geweest om mee te helpen aan de wederopbouw. Ik ben nog nooit zo dichtbij God geweest als daar. God heeft mij aangeraakt en mij meerdere inzichten gegeven.

Één van de uitspraken die één van mijn reisgenoten zei "We zien dat God de verschrikkelijke gebeurtenissen op bijzondere wijze omkeert ten goede. Waar de duisternis, op het oog, veel terrein lijkt te winnen, wordt Gods liefde en licht des te meer zichtbaar."

Het is niet te geloven hoe mooi het is als iemand de keuze krijgt om voor zichzelf te leven of in de liefde van God, en dan de juiste keuze maakt.

We zijn dankbaar voor het seizoen waarin we als kerk zitten. We zijn ons steeds meer bewust van Gods aanwezigheid, die er altijd al is geweest, maar alsof we er nu nog meer alert op zijn. We strekken ons uit om meer te groeien, in hoe we kunnen samenwerken met de Heilige Geest en dat is een mooie leerschool.

De vragen die we elke keer stellen? God wat bent U aan het doen en hoe mogen we daarin samenwerken met U?

We zien de kracht van de Heilige Geest aan het werk door de kerk heen. Mensen die Jezus leren kennen en Hem willen volgen, gezangen en bevrijdingen. Ook zien we een jonge generatie opstaan die het goede nieuws over Jezus deelt met hun vrienden en mensen op straat. We horen zoveel mooie getuigenissen, niet alleen hier in Rotterdam, maar in alle CLC's en andere kerken.



Henk & Ciara Scholte
Campus pastors CLC Rotterdam



Alex & Linda Westdijk
City Life Church Assen

We weten zeker dat God ons heeft samengebracht!

Vanaf het moment dat God in onze beide levens een plaats kreeg, zagen we in ons (samengesteld) gezin en nabije omgeving dat er mooie dingen gingen gebeuren; genezing, liefde, dankbaarheid en verzachting van harten. We zien dat God mensen vanuit het donker weer in het licht zet. We zien dat er deuren worden geopend die mensen naar hun bestemming brengen. We voelen hoe meer de liefde ons bij elkaar brengt hoe dichter God bij ons is. Dankbaar zijn we voor Zijn liefde en Zijn trouw waarop we elke dag mogen vertrouwen. God is altijd bij ons en dat voelt zo goed!

Op latere leeftijd heb ik Jezus mogen leren kennen. Ik was lang zoekende maar wist niet wat ik zocht. Iets in mij wakkerde steeds een ongenoegen aan en ik kon het niet vinden. Totdat in mijn diepste verslagenheid Hij redding bood. Alles in mij wist, dit is Jezus, maar ik kende hem niet.

Zo'n 7 à 8 jaar voel ik me inmiddels thuis bij CLC Tilburg. In het begin rustte ik bij Hem uit, later zocht ik vertrouwen en fundament. Wilde graag de kalmte, rust, liefde en het vurig aanjagen van de Heilige Geest in me niet verliezen. Door de kracht van mijn CLC familie werd mijn verlangen groter en groter, groter om nog dichterbij Hem te mogen komen en iedere stap gaf nieuw vuur, nieuw vertrouwen en bood een groter geloof. Alles werd alleen maar mooier.

Tot ik meemaakte dat hoe dichterbij Hem De Heer toe groeide de vijand aan de andere kant binnendrong. De normale procedure van bidden, worshippen en liefhebben van de Heer bleek onvoldoende. In deze periode heb ik gekend dat de vijand meer land innam dan dat ik aan De Heer had geschenken maar, onvoldoende wakker was om te zien wat er zich in mij afspeelde. Ego en hoogmoed namen grond in en verslechterde mijn relatie met de Heer, en eigenlijk ook met mezelf. Ondertussen bleef ik mijn CLC familie ontmoeten en met hen bidden.

Zij moedigden me altijd aan, om de Heer voorop te zetten en het kruis te volgen. CLC leert immers dat 'het woord leeft' & 'het ons brood is' en bij volharding vrucht draagt. Dat met Zijn liefde bolwerken en muren neergehaald worden en 'harten' worden vernieuwd.

Na een periode van zelfbeklag, hoorde ik de Heer tot me spreken. Hij riep mijn naam, in de ochtend, net voor de zon opkwam. Net als bij mijn eerste ontmoeting, 'de redding', wist ik zeker; dit is Jezus, de Vader. Het was mijn aanmoediging, GOD krijgt alle grond, het ego moet vallen.

Tegelijkertijd spreekt mijn hart: Heer ik wil voor U werken. Tijden van: rusten, in liefde bij Hem

zijn, bidden, voorbede vraagt nu om meer. Zo ging ik meer leren over Zijn autoriteit. Het was een vernieuwing van mijn gebedsleven. Er kwam meer kracht, vuur en overtuiging in mij los. Dat de Geest door één ieder heen werkt, werd voelbaar en zichtbaar. Zijn kracht verwonderde mij. En dat mag ik, GODdank, weer leren van mijn CLC familie. Dat is wie ik op dit moment in Christus ben. Dat de reis nog lang mag duren, zo dankbaar als ik ben, zo heb ik geleerd dat ik mezelf blijf vernieuwen en uitvinden samen met God, maar alleen wanneer ik mij in zijn geheel heb overgeven aan De Heer.

Zoeken leidt tot antwoorden,
twijfel leidt tot vallen.
Vertrouwen erop; De Heer zet het
recht en het wordt alsmaar mooier.

CLC is mijn thuis, een thuis met liefdevolle mensen. Mensen die elkaar steunen en aanmoedigen, zetten de Heer voorop, en allen volgen we Hem tot in Zijn Koninkrijk, zowel op aarde als in de hemel.



Kasper Leferink

City Life Church Den Haag

UIT **LIEFDE**
VOOR **UMV** **HUIS**
J **JEZUS**

Jesaja 11:2 'Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heren.' Deze Geest heeft God ook ons gegeven!

Volgende week zondag is het Pinksteren! Het is goed om in deze tijd van voorbereiding naar Pinksteren ons bewust te zijn van wat de kostbare Heilige Geest voor ons betekent en dat we Zijn liefde mogen uitdelen. Of we het nu bewust waren of niet; vanaf het moment dat we geboren zijn, is God altijd Degene geweest op wie we mochten en altijd mogen blijven hopen. En Hij zal ons niet teleurstellen. Hij geeft ons wijsheid, inzicht, raad en sterkte en helpt ons om Jezus steeds beter te leren kennen. Jezus zei: ik schenk je de Trooster.

Door de bijstand van de Heilige Geest groeit de gemeente. *Handelingen 9:31* 'De gemeenten dan ... wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.'

We zien veel zoekenden komen, we zien mensen die worden gedoopt, we merken dat er enorm veel belangstelling is voor Alpha. Er gebeurt veel. We mogen hoop in de wereld brengen door Gods Huis heen! In Handelingen 2 wordt beschreven hoe mensen, overal vandaan, naar Jeruzalem kwamen om daar een offer te brengen. En je ziet wat er gebeurt: de Heilige Geest wordt uitgestort en mensen van vele landen en culturen horen in hun eigen begrijpelijke taal over wie God is. Denk en bid erover.

Aan het begin van deze overdenkingen ben je hopelijk geïnspireerd geraakt om te

gaan bidden en nadenken wat je kan geven voor het Hart voor het Huis offer, volgende week met Pinksteren. Jouw geschenk aan God. Waar geloof je God voor terwijl je je aan het voorbereiden bent? Waar investeer je in?



Erald van de Ridder

Senior pastor City Life Church

"Hoe gaat het me je?" Dit is een standaard vraag die altijd gesteld word. Mijn antwoord was meestal: "Zijn gangetje, meer kan je niet wensen." Hoewel dat antwoord een sociaal acceptabel antwoord is, was dit niet helemaal de waarheid. Ten eerste ging mijn leven lang niet altijd 'zijn gangetje', ten tweede wenste ik wel voor meer. Meer rust, meer liefde en meer doel in mijn leven. Maar ja, als je dat als antwoord geeft, word je meestal onbegrepen aangekeken. Zeker op mijn werk, wat in de seculaire wereld plaatsvindt.

Jaren liep ik rond met depressieve en angstige gevoelens. Ik bezocht een psycholoog en nam anti-depressiva. Ondanks deze hulp bleef ik me rusteloos, doelloos en zinloos voelen. Dit zorgde ook voor enorme druk in mijn huwelijk. Hoe kan je er zijn voor iemand anders, als je zo met jezelf in de knoop zit.

Dit veranderde toen ik onderdeel werd van City Life Church. Hier is een gemeenschap die mij met liefde verwelkomt. Hier is een plek waar ik mijn gevoelens kan delen en waar oprecht interesse getoond wordt in jou. Hier is een plek waar ik geaccepteerd wordt, gewoon om wie ik ben. Hier is een plek waar Jezus op nummer 1 staat en zijn aanwezigheid heel dichtbij voelt. En die aanwezigheid heb ik regelmatig gevoeld. Liefde zo sterk, zo verdrukkend dat je wel op je knieën moet gaan.

Jeremia 29:11 zegt 'For I know the plans I have for you', declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. ('Mijn plan voor jullie staat vast - spreekt de Heer: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.) De Heer heeft een plan met mijn leven, Hij wil meer voor mij. Misschien zie ik het plan niet altijd, maar met Jezus aan het roer zal ik er wel komen.

Hoe gaat het met me? Veel beter, ik voel rust, liefde en heb een doel. De ene dag gaat het beter dan de andere, maar ik dank God voor elke dag die Hij mij geeft.



Rob Molenaar
City Life Church Den Haag

In november 2021 werd ik erg ziek van Covid-19 en belandde in het ziekenhuis. Omdat het snel verslechterde ben ik de volgende dag naar het Ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. Daar kreeg ik hoge dosering zuurstof en te horen dat de kans aanwezig was dat ik niet meer thuis zou komen. Op dat moment werd het serieus tussen God en mij. Ik wilde volledig op Hem vertrouwen en weer terug komen naar mijn gezin. Er is toen heel veel voor mij gebeden. Ik heb in de heftigste nacht een intense aanraking van God gehad en Hem beloofd dat als ik beter zou worden, ik over Hem zou gaan vertellen. Ik ben na ongeveer 3 weken thuis gekomen met een ziekenhuisbed en zuurstofapparaat. Ik heb nog een paar maanden zuurstof nodig gehad. Ik kon helemaal niks en moest alles weer opbouwen met hulp van fysio en thuiszorg. Na een aantal maanden was ik in gebed en werd ik heel duidelijk aan de belofte herinnerd. Dit gebeurde meerdere keren. Ik dacht: hoe dan? Toen zag ik op tv een programma van Beam waar een jonge vrouw met een bakfiets in ging om met mensen te praten. Dat was het! Het programma heette: Bakkie Troost. Een paar weken later krijg ik van een vriendin een boekje dat heet: Bakkie Troost van Gerald Troost. Dat was een mooie bevestiging. Dit heb ik met Pastor Mark van der Wal besproken en hij zei: ga maar op zoek naar een bakfiets. Die kwam er. Een tweedehands opknapper van Marktplaats geregeld en toen was het een feit. De eerste middag was heel spannend. We gingen, na voorbede, met tweeën naar buiten. Met de bakfiets gevuld met koffie en thee en bijbeltsjes

en magazines. Ik keek nog even omhoog en zei: U bent er wel bij, he? Laat ons aub niet alleen. Die middag spraken we een jonge moeder. Ze had veel meegemaakt en zag de toekomst wat somber in. Na het gesprek kwam ze naar de kerk en vond haar plekje en leerde nieuwe vrienden kennen. De preken in de kerk hebben haar erg bemoedigd. Nu overweegt ze om gedoopt te gaan worden. Ze vertelde een tijd daarna, dat ze die middag dat ze ons sprak, overwoog om een einde aan haar leven te gaan maken. Het raakte ons dat God haar op het juiste moment langs had gestuurd. In de week daarna spraken we een vrouw die helemaal in het occulte zat. Haar kinderen woonde niet meer bij haar en haar leven was een beetje een puinhoop. Zij kwam naar de kerk, volgde de Alpha cursus en liet zich dopen. Haar leven draaide 180 graden om door God. Haar kinderen wonen inmiddels weer bij haar. Ook is ze aangesloten bij het bakfietssteam. We zijn nu ruim 1,5 jaar bezig en het team is in aantal mensen toegenomen. Vanaf januari staan we 2 middagen per week buiten als het niet regent. De bakfiets is inmiddels elektrisch gemaakt. We hebben een vast "vissersplekje" bij de kinderboerderij en in de stad. Mensen weten ons te vinden en komen vaker terug voor een praatje en bakje koffie. Inmiddels zijn 3 zwervers ondergebracht, 18 mensen hebben op straat hun leven aan Jezus gegeven, we mochten bidden voor lichamelijke en psychische klachten van mensen. We hebben heel veel bijbeltsjes en magazines "Leven" uitgedeeld. We hebben veel mensen gesproken en mogen bemoedigen. We hebben mensen die het geloof hadden losgelaten door teleurstellingen

geadviseerd om weer te gaan bidden. Een aantal kwamen terug om te vertellen dat hun leven sindsdien veranderd is. We hebben met Kerst uitnodigingen voor de dienst uitgedeeld. Met Valentijnsdag rozen uitgedeeld met een mooie Bijbeltekst. Met Pasen hebben we paaseitjes met een Bijbeltekst en uitnodiging voor de dienst uitgedeeld. En we zijn nog lang niet klaar! God is on the move in Oss!



Ingrid Woudsma

City Life Church Oss

Dag 8

Dwight L. Moody : "The work of the Spirit is to impart life, to implant hope, to give liberty, to testify of Christ, to guide us into all truth, to teach us all things, to comfort the believer, and to convict the world of sin."



Als gelovigen, wanneer we onze relatie vernieuwen en de Heilige Geest toestaan ons hart te veranderen, voelen we Zijn liefde dieper. Als gevolg daarvan ervaren we een verhoogde compassie en vriendelijkheid jegens anderen. We vinden onszelf meer vreugde, vrede en geduld ervaren, zelfs in moeilijke situaties. Deze tastbare tekenen zijn de vrucht van de Geest, zoals beschreven in *Galaten 5:22-23*. Hoewel er soms veel aandacht wordt besteed aan de uitingen van de Heilige Geest, moeten we niet vergeten dat Hij werd gezonden om ons te heiligen en te verfijnen, ons leidend naar berouw en een dieper begrip van Gods genade. Laten we Zijn leiding omarmen terwijl we op weg zijn naar geestelijke groei en volwassenheid.



Fernando Rojas

Campus pastor CLC Eindhoven

GGALATIANS 5:22-23 CSB

"But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The law is not against such things."



To *equip* the **S**aints
for the *work* **of**
Ministry,
for **building** *up* the **body**
of **C**hrist.

Ephesians 4:12
ESV

Dag 9

Jezus beloofde ons, voordat Hij naar de hemel ging dat Hij ons niet alleen zou achterlaten.

'The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you.'

JOHN 14:25-27 AMP

De Vader stuurt de Heilige Geest in de naam van Jezus, zodat ieder die in Hem gelooft de Heilige Geest zou ontvangen. Ik geloof dat door te mediteren op Gods woord, wij de Heilige Geest beter kunnen horen en volgen. De Heilige Geest helpt me in mijn dagelijks leven door antwoorden, gedachten en ideeën te geven. Hoe weet ik dat de Heilige Geest spreekt en dat het niet mijn gedachten zijn? De Heilige Geest is altijd in overeenstemming met het woord van God.

But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control.

GGALATIANS 5:22-23 AMP

Wanneer we Gods woord in ons hart planten, zal de Heilige Geest de bovenstaande vruchten in ons leven produceren. Wij kunnen deze vruchten niet in onze kracht produceren, maar het wordt aan ons gegeven door God op de eerste plaats in ons leven te plaatsen.

Terugkijkend op mijn leven heb ik ervaren dat ik woorden heb uitgesproken en gedachten heb ontvangen die niet van mij waren. De Heilige Geest heeft deze geïnspireerd. Hij is mijn helper, mijn leraar en helpt me dagelijks de juiste keuzes te maken.



Joëlla Nava

Leadteam CLC Den Haag

THE REPAIR SHOP

Ik ben Antonio en samen met mijn vrouw Tamara leiden wij een connectgroep genaamd, "The Repair Shop". Nee hoor, het is geen cg waar kapotte radio's of gebroken bloempotten worden hersteld. Wel eentje waar onze *HEMELSE VADER*, onze *GROTE REPAIRDER*, de gelegenheid krijgt om het nodige herstel te geven in onze levens.

Om de week komen wij samen bij ons thuis. Wij beginnen steeds met **ONS UIT TE REIKEN NAAR GOD** in lofprijs & aanbidding. We nemen de gelegenheid om in één zin uit te spreken wie Jezus voor ons is ... Hoe fijn om dat zo met elkaar te beleven. Dank U *VADER* dat wij altijd welkom zijn bij U.

Tijdens deze avond **REIKT GOD OOK NAAR ONS** wanneer *GODS WOORD* open gaat en de *HEILIGE GEEST* de ruimte krijgt om te spreken en in en door ons te werken. Gods stem en onderwijs wordt ervaren in de onderlinge gesprekken, met elkaar. Wij houden ook avondmaal, vieren *JEZUS* grote overwinning en bezingen Zijn goedheid en aanwezigheid.

Dank U Jezus dat U God dichtbij ons hebt gebracht.

WIJ REIKEN OOK UIT NAAR ELKAAR en willen zorgdragen voor onze cg.

Wij gaan met 2 of 3 mensen samenzitten en bidden zo heel specifiek voor mekaar. Hier in de *REPAIR SHOP* willen wij de *HEILIGE GEEST* de gelegenheid geven om te herstellen en toe te rusten. Soms ontvangen mensen een beeld of woord om mekaar te bemoedigen en te zegenen. Gezamenlijk proclameren wij krachtige beloftes met elkaar. Ook zijn er enkele tieners die komen. De laatste keer had eentje op het lied 'Ongewoon' van Pommeliën Thijs een christelijke tekst geschreven. Onder gitaar begeleiding bracht ze het voor de hele groep. Een andere tiener had een eigen gedicht geschreven en gedeeld met de groep. Fantastisch toch als tieners openbloeien.

Tenslotte willen wij in de *REPAIR SHOP* ook **UITREIKEN NAAR DE WERELD**. We bidden niet alleen voor mensen die zoekende zijn, maar wij verwelkomen ze bij ons, ze kunnen kennis maken met *DE LEVENDE GOD*. Deze mensen worden dan ook uitgenodigd om mee te komen naar de samenkomsten in onze kerk (CLC HASSELT). En dan is het een kwestie van tijd en maken ze zelf een keuze om hun leven aan Jezus toe te vertrouwen. Zo gezegend om met je connectgroep **UIT TE REIKEN** ...

Heer... Hier zijn wij, gebruik ons!



Antonio & Tamara
City Life Church Hasselt

Dag 10



Christal Gassant-Loefstok
Campus pastor CLC Tilburg

De Heilige Geest is voor mij een persoon die zo zacht en toch zo krachtig spreekt. Het is altijd mijn verlangen geweest om een niveau dieper te gaan met de Heilige Geest, niet alleen voor mezelf maar ook voor mijn gezin en mijn kerk. De Heilige Geest heeft het afgelopen jaar ons als stel, maar ook als team geleid. Hij spreekt zo duidelijk tot de mensen om ons heen door bemoedigende woorden en visioenen te geven.

Zijn loving kindness wordt aan ons getoond door genezing, herstel en openbaringen. We geven elke zondag biddend aan God en vragen de Heilige Geest om de dienst van begin tot eind te leiden, wat soms betekent dat we een specifiek woord delen en de Heilige Geest het woord laten leiden.

De momenten die onze campus dichter bij elkaar heeft gebracht zijn de First Wednesday. Elke eerste woensdag van de maand maken we tijd vrij om te aanbidden en de Heilige Geest te zoeken. We hebben genezing, bevrijding van bolwerken, dromen en visioenen en nog veel meer op die avonden ontvangen.

Maar boven alles wat Hij doet, is wie Hij voor mij is zoveel meer dan dat. Ik kan in vrede leven en heb rust en vertrouwen in mijn roeping dankzij de Heilige Geest. Hij is mijn trooster en leidsman. Ik vertrouw op Zijn still small voice zodat ik mijn man, mijn kinderen, mijn kerk, mijn vrienden en iedereen die op mijn pad komt, kan dienen.



Josh Selv

City Life Church Den Haag

WIJ REIKEN UIT
NAAR DE WERELD

Mijn naam is Josh Selv, ik ben 19 jaar. Ik kom 19 jaar in de kerk sinds mijn geboorte. Ik ben connect leider. Ik zit in verschillende teams in CLC. Ik hou ervan op de zondagen om te filmen voor het Productieteam. Ik heb heel lang bij de jeugd, Young & Free, gezeten als tiener. Ik ben na mijn tiener tijd connectleider en Y&F leider geworden. Connect is leuk en geweldig om te doen, dat we met z'n allen bij elkaar zijn in God's huis. Ik hou ervan om de jeugd goed met elkaar te zien bij de avonden en de zondagdiensten.

Ik heb een getuigenis om met jullie te delen, over mijn verleden, hoe ik een heftige periode overleefd heb. Vroeger, als klein kind, werd bij mij na mijn geboorte de viervoudige hartziekte Tetralogie of Fallot geconstateerd. Ik had gaten in mijn hart, waaronder eentje van 10 millimeter. De dokters dachten dat ik zou sterven. Ik heb het overleefd, de open hart operatie. Op 11 november is de dag dat ik lang geleden geopereerd was. Na mijn geboorte kon ik 6 jaar lang niet spreken. Na 6 jaar begon ik met praten. Na mijn geboorte kreeg ik taalontwikkelingsstoornis & autisme.

Ik ben op 27 september 2020 gedoopt. Waarom heb ik mij laten dopen? Omdat ik een keuze heb gemaakt om Jezus te volgen. Mijn familie & vrienden komen altijd naar de kerk waar we elke zondag naartoe gaan. Met de jeugd hebben wij altijd een geweldige tijd samen. Vorige jaar in september heb ik meegedaan met Alpha-Youth. Het was gezellig en leerzaam. Ik was begin april begonnen bij Alpha-Youth om te helpen als leider. Het is leuk om de tieners te zien. We leren ze over het geloof in de cursus, elke donderdagavond.

Thema: Wij reiken uit naar de wereld.

Waarom reiken wij uit naar de wereld? Ik denk dat God een plan voor jullie heeft. Dat we de moeilijke tijden vergeten, om naar betere tijden te gaan. Nu en voor de toekomst is er hoop dat alles beter wordt. Ik wil jullie bedanken dat ik mijn getuigenis heb mogen delen.

Dag 11

DE GEEST SCHENKT LEVEN

De Heilige Geest is in mijn beleving, na de dood en opstanding van Jezus, één van de mooiste geschenken aan ons. Jezus weet dat wij het zonder hem niet redden. Hij weet dat het dagelijks leven ons kan opslokken. In dit boekje kun je lezen over de verschillende functies en rollen van de Heilige Geest. Hier wil ik één van zijn facetten belichten: *de Geest schenkt ons leven (Romeinen 8:10 (NBV21))*.

Wat is hiervoor nodig, hoor ik je vragen. Dat we ons laten beheersen door de Geest, zodat we nastreven wat de Geest wil, lezen we in hetzelfde hoofdstuk, in vers 5. Als we dit doen, laten we onze praktische zaken en behoeften in het hier en nu niet langer ons leven beheersen. In alles Hem betrekken, bij de kleine en grote dingen in ons leven. Hij wil ons met raad en daad bijstaan. Of het nu gaat om de opvoeding van kinderen, je huwelijk, het vinden van een partner, hoe je omgaat met je financiën, waar je wel en geen tijd aan besteed, vinden van een parkeerplaats, een nieuwe baan, hoe je je omgeving kan helpen, hoe je op de sportvereniging het licht kan zijn. Zelfs als we het denken te

weten, mogen we Hem om advies vragen. Daarmee krijgt Hij de gelegenheid om ons te leiden. Vergeet vervolgens vooral niet Hem te bedanken en te zeggen dat je meer van Hem wil in je dagelijks leven. Probeer maar eens. En kijk en proef van zijn goedheid en ervaar hoe de Geest je op Jezus wijst. Liefde in actie!

ps. Romeinen 8 is een heel mooi hoofdstuk om je in onder te dompelen!



Jerome Felida

Aanspreekpunt City Life Church Dordrecht

Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt.

RR ROMEINEN 8:10 NBV21

REACHING OUT TO THE COMMUNITY

Jakobus 1:27

Zuiver en eerlijk geloof houdt voor God de Vader in: zorgen voor de weeskinderen en de weduwen die het moeilijk hebben...

Het Eindhoven Easter Kindness Event 2024, een paaseierenjacht, was een groot succes en bracht meer dan 250 gasten van buiten onze kerkelijke gemeenschap samen. Dit evenement, in samenwerking met lokale bedrijven, overheidsinstanties en andere non-profitorganisaties, ging niet alleen over de spanning van de jacht, maar ook over het bevorderen van verbindingen, het inzamelen van fondsen en het verspreiden van vriendelijkheid.

De paaseierenjacht was een vreugdevolle gelegenheid vol lachen en opwinding. Maar het vertegenwoordigde meer dan alleen plezier. Het was een symbool van onze gedeelde hoop en vriendelijkheid, een viering van de paasgeest.

We waren verheugd om verbinding te maken met honderden gasten en nieuwe relaties te smeden. Het evenement diende ook als fondsenwerver, met bijdragen die naar een organisatie gingen die zorgt voor kinderen en gezinnen zonder voldoende middelen.



Bij CLC is ons hart geïnspireerd om onze missie van het verspreiden van vriendelijkheid, het bevorderen van verbindingen en het dienen van onze stad voort te zetten.



City Life Church Eindhoven

Dag 12

Als je ontvangt wat ik vandaag met je zal delen, zal dit je leven gaan veranderen, je zal dan nog meer dingen door Hem gaan overwinnen en meer vrucht voor de Heer gaan brengen.

We proberen vaak dingen voor elkaar te krijgen vanuit eigen enthousiasme, passie, goede ideeën of uit methodes en strategieën die eerder goed hebben gewerkt. Het gevaar daarvan is dat we leven op eigen kracht en eigen werken. Eén van mijn favoriete teksten van de afgelopen jaren die mij enorm heeft geholpen is:

"Het betekent: niet door kracht of geweld zal het werk worden gedaan, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de hemelse legers."

Zacharia 4:6 BB

Wij kunnen geen levens veranderen, wij geven geen leven, genezing, bevrijding, hoop en herstel. Wij kunnen zelfs niet overtuigen tot bekering. Alleen God kan zulke dingen doen! Hij is de Bron van al die dingen. Ons eigen "bronnetje" kan die dingen niet brengen. Sterker nog, Paulus schrijft in Romeinen 8:7 dat mensen die zich laten leiden door hun "ik" het tegenovergestelde van God doen, au! Maar ... In vers 13 schrijft Paulus dat we door

Gods Geest zullen overwinnen en leven zullen ontvangen.

Laten we ons uitstrekken naar de enige echte bron. God zelf! De Heilige Geest is beschikbaar voor jou om je in alles te helpen. In je gezin, je familie, op je werk, in je bediening en werk voor God. Vraag Hem bij alles wat je doet om je te helpen en vraag Hem of Hij met je wil samenwerken. Wacht niet langer en nodig de Heilige Geest uit, zodat je het niet meer op je eigen kracht hoeft te doen.



Ruben Luijken
Leadteam CLC Den Haag



Leonie Sterenburg
City Life Church Assen



God uit naar reikt ons.

God heeft mijn hele leven al Zijn hand naar mij uitgereikt, ook al heb ik dit voorheen niet opgemerkt. Twee jaar geleden ging ik zoeken, en Hij laat zich dan vinden. Waar mijn leven voorheen zo leeg was, weet ik nu dat Hij elke dag weer meer dan voldoende is. Ik kan weer echt genieten van het leven, met Jezus wandelen is het beste en mooiste dat er is! Elke dag mag ik weer leven met het ene doel, Hem beter leren kennen, aanbidden en bekendmaken.

Wij rijken uit naar de community.

Sinds 2022 kom ik in CLC Assen. God heeft mij hier een thuis gegeven en mij omringd met familie. Binnen CLC heb ik Jezus beter leren kennen. Voor mij is deze plek de vruchtbare grond, waarin ik mag groeien en bloeien. Naast ontvangen mag ik ook delen binnen de community! Dit is zo'n zegen! Ik zie Hem telkens weer levens veranderen. Hierin heb ik ervaren hoe belangrijk het is om elkaar te zien en ook in elkaar te investeren. Ik heb geleerd dat ik enkel beschikbaar hoeft te zijn en Hij mij dan wel gebruikt.



Angela Kamminga
City Life Church Assen

Sinds januari hebben wij als kerk de kledingbank in Assen overgenomen. Wij kunnen stadsgenoten, die het zo nodig hebben, voorzien van kleding en andere praktische noden. Wij bieden mensen een kopje koffie aan en een luisterend oor. Veel mensen zijn eenzaam, gebroken, teleurgesteld in het leven en hebben geen hoop meer. Door Jezus zijn liefde voor ons, kunnen wij liefde uitdelen, mensen weer hoop bieden. Het is voor ons als kerk zo'n bijzondere reis, wat een zegen om hier als kerk in uit te stappen en zoveel direct te kunnen betekenen voor onze stad. Wij zijn zo dankbaar om dit met Jezus te kunnen doen. Overal staan mensen op, overvloed aan kleding, organisaties melden zich aan, wat een zegen!

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

RROMEINEN

5:5 HSV

Morgen vieren we Pinksteren! Hoe bijzonder is het dat God in de persoon van de Heilige Geest in onze levens wil wonen. En dat wil Hij bij ons allemaal, bij elk individu, bij iedereen. En als Hij dan in ons woont, wil Hij ons kracht geven, ons blijdschap en vreugde brengen en ons bevestigen in de hoop die we van Hem mogen ontvangen. En dan mogen we weten, realiseren en beseffen dat onze Hoop ons echt nooit zal teleurstellen.

Met de komst van de Heilige Geest werd de kerk, Gods Huis, geboren. En is onze missie begonnen. Je zult kracht ontvangen om Mijn getuige te zijn in je stad, je land en over de hele wereld.

Nu we aan het einde van onze overdenkingen zijn gekomen, is het goed om stil te staan bij alles wat we hebben geleerd. En ook om na te denken hoe wij God willen eren met onze giften. We vieren morgen het ontstaan van de kerk. Dus eigenlijk een soort verjaardag van de kerk.

En naar een verjaardag neem je een cadeau mee. Wat heb jij voor cadeau in gedachten tijdens het Pinksterfeest?



Om mijn hogere opleiding voort te zetten aan de universiteit en impact te hebben in de wereld, kwam ik 21 jaar geleden naar Nederland. Maar ik wist niet dat God een groter plan had voor mijn leven. Ik kom uit een land waar de overheid en familie voor je beslissen om bij de geboorte een moslim te worden met de verplichting om alle regels te volgen. Mensen die ervoor kiezen om geen moslim te zijn of hun overtuigingen te veranderen, kunnen zelfs de doodstraf krijgen volgens de regels van het land. Op dat moment wist ik niet dat Jezus mij uit het land haalde om mij te redden en mij een nieuw leven te schenken met eeuwige beloften.

In het eerste jaar van mijn studie vroeg een vriend me om mee te gaan naar een zondagsdienst in hun kerk. Ik was toen erg eenzaam omdat ik nieuw was in Nederland en hier geen familie had. Het was zo interessant voor me om te zien hoe christenen Jezus aanbidden, bidden en dansen en weten dat ze kinderen van God zijn. Ik bad en vroeg God om me op die dag de ware weg te tonen met mijn gebroken hart en ik voelde Hem dichterbij dan ooit tevoren, het was een geweldige ervaring van Gods aanwezigheid.

Ik besloot de zondagsdiensten bij CLC Den Haag (toen Sion genoemd) bij te wonen, en ik moest daarvoor elke week helemaal vanuit Eindhoven reizen, maar mijn passie voor het Woord van God, Zijn aanraking en hoe Jezus' liefde mij en het leven transformeerde, maakte het mogelijk en zelfs een aangename reis. Toen ik Jezus als mijn redder accepteerde en datzelfde jaar werd gedoopt, realiseerden mijn familie en vrienden zich dat mijn karakter was veranderd en mijn liefde voor hen echt en dieper was geworden. Ze begonnen me te vragen naar de reden en elke keer dat ik de kans kreeg, deelde ik met hen het goede nieuws van redding door het volbrachte werk van Jezus Christus. Mijn familie en zus werden op wonderbaarlijke wijze gered door een bijbel te ontvangen en die op dat moment

te lezen van een evangelist in een land waar zelfs het dragen van een bijbel zware straffen kan opleveren en velen lijden omdat ze hun vrijheid en overtuigingen hebben gekozen.

Dank aan onze hemelse Vader dat Hij altijd onze gebeden hoort en onze gebrokenheid heelt. In elk moeilijk seizoen van het leven, tijdens het verliezen van geliefden, ziekte en pijn of gebrokenheid, is Jezus mijn sterke rots geweest die me bij elkaar hield en me heeft geholpen wanneer het leek alsof er geen uitweg was.

"Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd."

2 KORINTIËRS 1:4



Parisa Goodarzifard
City Life Church Oss



Behold, *how* **G**ood
and **pleasant** *it is* when
brothers *dwell* in
Unity!

Psalm 133:1
ESV

Schep in mij een rein hart, o GOD, vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht, neem uw Heilige Geest niet van mij weg.

...want u verlangt niet naar een offer, anders zou ik dat geven, een brandoffer behaagt U niet. De offers voor GOD zijn een verbroken geest, een verbroken en verslagen hart veracht U niet, o GOD!

PPSALMEN 51:12-13 , 18-19 EBV24

Koning David is vlak voor het schrijven van deze Psalm met zijn zonden geconfronteerd door de profeet Nathan: hij nam de vrouw van een ander en liet haar echtgenoot sterven.

Schandelijk, zouden we nu zeggen. Je ziet de krantenkoppen al voor je. De koning zou keihard gecancelled worden. En waar kon hij zich nog laten zien? Welk podium zou hem nog gegund worden? Hij zou moeten boeten voor zijn fout.

David erkent onmiddellijk zijn fout en heeft berouw. Hij is niet het meest bezorgd over zijn reputatie, maar over de Heilige Geest en smeekt God die niet van hem weg te nemen. En hij heeft een geweldig inzicht: God hoeft geen offers of zijn lied, maar Hij wil zijn gebroken en verwonde hart. Hij wil dat we Hem zoeken, niet alleen als we in de overwinning zijn, of in drama, maar ook als we ons schamen. Hij wil ons verplegen.

Denk eens na:

Ben jij je ervan bewust dat God bij je wilt zijn, ongeacht hoe jij je voelt?





Benjamin Manuel
City Life Church Rotterdam

Terwijl we weten dat God altijd naar ons uitreikt, heb ik gemerkt in mijn leven dat het belangrijk is om te weten dat zonder onze bereidheid om ons leven neer te leggen, ons over te geven en te erkennen dat Hij onze Koning is, we niet veel van God zullen horen. God wil dat we naar Hem uitreiken. Wanneer we naar Jezus uitreiken, worden we meer zoals Hem. Wanneer we uitreiken, zien we hoe God onze harten zal veranderen. Dit kan worden gedaan door bewust tijd vrij te maken voor gebed, aanbidding, Bijbel lezen of wat dan ook dat je verbindt met God. Wanneer we uitreiken, zullen we de kennis, wijsheid en inzicht krijgen van wat het betekent om te leven als Christus.



Ik ben zo dankbaar dat ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin. Toen ik opgroeide, voelde ik me echter erg over het hoofd gezien. Er waren verschillende momenten in mijn leven die emoties oproepen van afwijzing, minderwaardigheid en waardedoosheid. Deze emoties blokkeerden me in mijn relaties met vrienden en maakten het erg moeilijk om liefde te ontvangen. Ongeveer een jaar geleden realiseerde ik me dat mijn manier van leven niets aan deze emoties had veranderd. Als gevolg daarvan kwam ik dichter bij God, ik zocht Hem actief op en Hij kwam ook dichter bij mij. Ik begon Hem te ervaren als Jehovah El Roi, de God die mij ziet. Hij is een God die mij zag in al mijn pijnen, tranen en schaamte. Die de diepste delen van mij kent en er toch voor koos om Zijn zoon te sturen om voor mij te sterven. Hij liet me zien wie ik in Hem ben, door alle leugens

die ik al zoveel jaren met me mee draag weg te halen. Ik begon Zijn liefde op een dieper niveau te ervaren. Een liefde die breder, dieper en toegankelijker is dan ik

me ooit had kunnen voorstellen. Hij legde lagen van Zichzelf bloot die ik nooit waardig achtte om te aanschouwen. Maar Hij achtte me waardig, niet door mijn verleden of toekomst, niet door mijn werken of prestaties, maar door de kracht van Zijn bloed. Ik besloot te gaan zitten en naar Hem te luisteren, Zijn liefdesverhaal te lezen dat Hij voor mijn leven heeft. Door Hem vond ik vrijheid, acceptatie en genezing en ik zal Hem voor altijd dankbaar zijn.

Jannai Montroos
City Life Church Tilburg



Nawoord!

We hopen dat deze dagelijkse overdenkingen de afgelopen weken hebben geholpen om meer te leven vanuit de hoop, de troost en de kracht die we ontvangen door de Heilige Geest.

Morgen is het Pinksteren. We gaan een Hart voor het Huis offer brengen aan onze God, die ons gemaakt heeft en ons steeds weer nieuwe hoop geeft. Wat geweldig dat die hoop ons anker is in elke storm en we daarvan mogen uitdelen in ons persoonlijk leven en door de kerk heen.

In Ezechiël 44 zien we dat de priester ook weer een zegen uitsprak over het huis van wie het offer bracht. Waar geloof jij God voor, voor jouw huis? Tijdens het Hart voor het Huis offer zal iemand van het gebedsteam samen met jou bidden hiervoor.

Dank je wel voor jouw bijdrage. Het maakt een groot verschil!



Bestemmingen voor Hart voor het Huis

Met ons Hart voor het Huis offer willen we een zegen zijn voor mensen dichtbij en ver weg. Zoals:

Our Home; onze Kerken

Er is altijd het onderhoud, het upgraden van techniek, middelen en staffing van mensen. De recente kosten wat erfpacht betreft en de verhuiskosten naar Hasselt. Elke zondagsdienst heeft een bepaalde kostprijs.

Our Backyard; onze Steden

We reiken uit naar mensen in onze omgeving die het minder hebben. We doen dat via lokale organisaties. Zij kennen de lokale noden. Je pastor en je keyteam weet meer over de noden in jouw streek.

Our World; de Wereld waar we in leven

We werken samen met Rancho ni Cristo op de Filippijnen. Er is daar veel nood en armoede. Voedsel, zorg en onderwijs voor kinderen.

We ondersteunen de Beit Hallel kerk van ps. Israel Pochtar in Ashdod, vlakbij Gaza. Een bijzondere bediening waar Joden en Arabieren samenkomen om de Heer te aanbidden. Ze hebben een groot werk onder de behoeftigen in deze regio met voedsel- en kledingprojecten.

We ondersteunen Compassion die kinderen bevrijdt van armoede in Jezus Naam.

Mooi dat we iets kunnen betekenen met elkaar en een verschil kunnen maken daar waar het zo nodig is.

"Breng het hele tiende deel
naar de voorraadkamer, zodat
er voldoende voedsel zal zijn
in Mijn tempel. Probeer het
toch eens, dan sult u zien dat
ik de vensters van de hemel zal
openen en een stroom van regen
over u zal uitstorten."
- Maleachi 3:10



BOUW MEE

MACHTIGINGSKAART VOOR TIENDEN EN OFFERS

God vinden.
Vrijheid ervaren.
Verschil maken.



Drie manieren om je HART voor het HUIS offer te doneren:

CASH

In een aparte enveloppe met de vermelding H4H.
De enveloppe mag je op zondag 19 mei in de collectebus deponeren.

VIA DE QR-CODE



VIA JOUW BANK

Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

The River Ministries vzw/City Life Chhurch Hasselt

IBAN: BE02 7512 0483 4940

BIC: AXABBE22

VOOR HET HUIS - HART VOOR HET HUIS
2024 - HART VOOR HET HUIS
2024 - HART VOOR HET HUIS

Hartelijk
bedankt
voor
het
meebouwen
aan
veranderende
levens!

